

Weg met de kermisattracties!

Midden juni interviewden we Caspar Janssen op zijn balkon in Amsterdam Zuid. We vroegen wat hij mensen met hart voor insecten zou aanraden wanneer zij hun tuin of balkon bij- of vlindervriendelijk willen inrichten. Zijn allerbelangrijkste tips voor beginnende insectenredders zijn:

Ten eerste: Niet zomaar naar het tuincentrum gaan om plantjes te kopen!

Tuincentra kweken planten op in kassen om heel vroeg in het voorjaar al mooie bloeiende planten te hebben. Het lijken net kermisattracties. Ze krijgen veel water en voeding, en zien er mooi uit. Maar het zijn wel slappe planten. En misschien zijn ze wel giftig voor insecten door de bestrijdingsmiddelen die gebruikt zijn. Gebruik liever biologische planten van de vollegrond. Zij zijn niet opgekweekt met kunstmiddelen. Ze zijn veel sterker, en bloeien wanneer het hun tijd is.

Een tweede tip: Bereid je voor!

Lees je in of vraag advies. Kijk bijvoorbeeld op de website van [Wilde Weelde](#), [NL bloeit!](#) of [Nederland zoemt](#) en zoek daar naar goede bijen- en vlinderplanten. Door je planten goed te kiezen, kun je zorgen voor voedselaanbod gedurende het seizoen. Als je alleen een korte periode bloeiende bloemen aanbiedt, is al je werk voor niets; dan hebben die bijen of hommels daarna toch nog een voedseltekort. Denk er dus aan om ook wat planten neer te zetten die in het najaar bloeien, zoals herfstaster of Oost-Indische kers. En zorg dat je in november iets neerzet voor volgend voorjaar, zodat vroege wilde bijen wat te eten hebben als ze uit hun winterslaap komen; longkruid of smeerwortel zijn hiervoor heel goed.

Als laatste: Zorg voor meer dan alleen voedsel!

Als je zorgt voor voedsel gedurende het hele jaar, ben je al heel goed bezig. Maar insecten hebben meer nodig dan nectar en stuifmeel. Denk ook aan waard- of drachtplanten. Veel vlinders bijvoorbeeld zijn afhankelijk van heel specifieke planten om hun eitjes of te leggen. Brandnetel is zo'n waardplant; de rupsen van de dagpauwoog, kleine vos, gehakelde aurelia en atalanta kunnen niet overleven zonder de brandnetel. Laat in dat afgelegen hoekje van je tuin of balkon dus een paar brandnetels staan. En als je dan ook nog zorgt voor schuilplaatsen waar ze kunnen overwinteren of hun holletje maken, ben je helemaal goed bezig.



Caspars zelfgemaakte bijenhotel